

Hedrar sin egen skald

HJÄRTUM

I morgon är det en stor högtid för Hjärtums hembygdsförening. Efter en ceremoni i kyrkan kommer Margareta Wallerius att avtäcka en byst av Hjärtums store son, Manfred Svenungsson.

Han var bondeförfattaren som kunde ha blivit en av landets största lyriker. Det var dock berättelserna om och från hembygden som styrde hela hans liv.

WILLE SCHNORRENBERGER

0520 - 571 85

Manfred Svenungsson skördade ära och berömmelse när han kom ut med sin första bok 1930. "Hjärtum en sockens beskrivning" väckte förundran bland expertisen och hembygdsfolket. Aldrig förr hade man sett en sådan noggrann beskrivning av ett landskapsområde.

Redan under 20-talet började Manfred Svenungsson att forska om hembygden. Den då 35-årige

lantbrukaren samlade material om hembygden. Det var många som undrade hur en olärd bonde skulle klara av att skriva en bok om Hjärtum.

Forskning

Det tog sedan 30 år innan författaren kom ut med sin andra bok. 1960 presenterade han boken om Västerlanda och Hjärtum.

- När denna bok var färdig hade Svenungsson redan lämnat jordbruket och ägnade all sin tid åt forskning och att skriva, berättar Jan Sjöberg som är en verklig expert på Manfred Svenungsson.

- Jag fick förmånen att samarbeta med honom och upplevde vilken underbar människa han var.

Landskapet

Efter att den andra boken hade rönt stor uppskattning vidgades Svenungssons intressesfär över bygdens gränser.

Han började att beskriva hela landskapet. "Inland under 1670-talets ofredsår" blev en enastående



FOTO: WILLE SCHNORRENBERGER

Manfred Svenungsson och hans hustru Elin hör till Hjärtumsbygdens mest kända personer. Författaren själv hedras imorgon när en byst av honom avtäckts vid församlingshemmet.

de berättelse om Gyldenlowefejden.

Boken följdes upp med "Torparbornas upplöpp mot Carl XI". I denna bok beskrevs de dramatiska händelserna när Hjärtums och Västerlandas norska befolkning gjorde uppror mot den nya lagen

som hindrade dem att tillsätta en präst efter egen önskan.

Manfred Svenungssons nästa bok "Rannsakningen om trolldom i Bohuslän 1669-1672" är en bok som har mycket högt läsvärde och är mycket noggrann i sina skildringar.

Efter denna bok började han att visa upp sitt poetiska kunnande. "Dikter från landet vid havet och älven" är en diktsamling som vittnar om Manfred Svenungssons stora kärlek till hembygden.