

Folket före oss

Lands redaktör
Torbjörn Österholm
torbjorn.osterholm@
lrfmedia.lrf.se
08-588 367 39



Kent med den gamla familjebibeln.

Han har världens största släkträd

Namn: Kent Svenungsson.
Ålder: 70 år.
Yrke: Pensionerad bilföretagare.
Familj: Hustrun Ann Christine, 67. Barnen Keith, 40, Jayne, 36, och Marie, 32 år.
Bor: I villa i Intagan söder om Trollhättan.
Intresse: Släktforskning och har hittat rötter ända tillbaka till 1100-talets Folke den Tjocke, Folkungaättens stamfader.



Kusligt och kungligt i Kents släkträd

”Jag är släkt med

Större släkträd än Kent Svenungssons är svårt att hitta – 11 000 namn.

Det täcker hela vardagsrummet och innehåller kändisar som heliga Birgitta, Muhammed och möjligen Jack the Ripper.

AV INGMAR NORLÉN | TECKNING LENNART RYDÉN

När Kent Svenungsson och hans fru Ann Christine brer ut släkträdet täcker det en stor del av vardagsrummet. Det är två gånger tre meter och de drygt 11 000 namnen är skrivna med pyttesmå bokstäver.

Till släkten hör kända personer som heliga Birgitta, profeten Muhammed och den engelske prins som har nämnts som en möjlig Jack Uppskäraren. Långt i utkanterna skymtar Bernadottefa-

miljen. Men det hela började med Folke den Tjocke, Folkungaättens stamfader.

– Kungligheter och kändisar känns mer som kuriosa. Det roligaste är när man upptäcker att man är släkt med en granne eller en skolkamrat, säger Kent Svenungsson.

Det jättestora släkträdet är resultatet av åtta års arbete och förmodligen världens största. När Kent började forska hade han ett bra underlag – 50 släkttavlor som

hans farfar Manfred hade tagit fram.

– Farfar cyklade till landsarkivet i Göteborg många gånger och till gårdar i trakten för att ta reda på så mycket som möjligt. Han forskade ner till 1600-talet. När hans tavlor kom fram tyckte min son Keith att jag skulle fortsätta arbetet för att få det komplett, det finns ju små fel och luckor i de flesta släkträd.

Kent fortsatte forskningen ytterligare 500 år tillbaka och hittade då Folke den Tjocke, som blev den äldste på släkträdet.

Utan honom hade denna stora släkt inte funnits i dag. Han kallades också Folke den Digre. Om honom finns inte mycket dokumenterat. Klart är i alla fall att han regerade över delar av Svea Rike i början av 1100-talet. Kent har stött på honom i förteckningar från 1400-talet där

det framgår att han var sonson till Folke Filbyter. Han var tydligen från Östergötland och gifte sig med Ingegärd, dotter till den danske kungen Knut den Helige.

Förste svenske regenten

Kent Svenungsson kan också inlemma den Sverkerska ätten, med stamfadern kung Sverker den äldre, i sitt släkträd. Sverker den äldre var först lokalkung i Östergötland, senare i hela Götaland och slutligen i en stor del av riket. Han påstås vara den allra förste svenske regenten cirka 1130–1156.

Tack vare de kungliga anorna finns ett stort antal adliga ätter; Bolt, Aspenäs, Bielke, Folkunga, Sverkerska med flera. Adlandet var ju kungarnas sätt att belöna duktiga undersåtar genom att också skänka dem stora slott och egendomar.

Kent och Ann Christine visar släktrådet som är två gånger tre meter och omfattar 11 000 namn.



Farfadern började jobbet. Här är en del av en av hans gamla släkttavlor.



Folke den Tjocke regerade över delar av Svea Rike i början av 1100-talet och är den äldste på släktrådet. Utan honom hade denna stora släkt inte funnits i dag.

Folke den Tjocke

Kents egen gren på släktrådet slog rot i Tjuvkil utanför Marstrand i mitten av 1500-talet och kallas därför Tjuvkilsslåkten.

– Slåkten har hållit sig ganska begränsad till Västkusten. De flesta har varit jordbrukare eller fiskare, som är vanligt i dessa trakter.

– En annan gren, som dock inte finns med på släktrådet, heter Rodhin. En präst tyckte inte att han kunde ha ett efternamn som slutar på "hin", så han flyttade h-et. En sentida ättling var cirkusdirektören Trolle Rhodin, som jag hann besöka innan han avled 1997, berättar Kent.

Gener från profet

Den heliga Birgitta (1303–1373), helgonförklarad i Rom, tillhör de stora gestalterna i slåkten, men den märkligaste uppgiften måste nog vara att familjen har gener

från profeten Muhammed, grundare av islam och född år 570 i Medina i nuvarande Saudiarabien.

– En kvinnlig ättling gifte in sig i det portugisiska kungahuset och senare generationer hamnade i Norge. En ännu senare kvinnlig släkting i rakt nedstigande led gifte sig med en Olav Eriksson i Tjuvkil och därmed är Muhammed inne i vårt släktråd.

När det gäller kriminalitet är väl inte Kent Svenungssons slåkt värre än andra. Det har funnits både mördare och tjuvar, men när vi kommer till de mörka gränderna i London hösten 1888 bränner det till ordentligt. Under några månader härjade en seriemördare,

Jack the Ripper, som skar halsen av fem kvinnor på ett mycket brutalt sätt.

Vem gärningsmannen var har inte klarlagts, men en av dem som indicierna pekar på är prins Albert Victor, kallad Eddy, son till Edward VII och den danskfödda prinsessan Alex

andra.

Prins Eddy var mentalt sjuk och alkoholiserad. Efter hans död förstördes större delen av mordutredningarna och det som fanns kvar förseglades. Allt hemligstämplades. Men gamla poliser antydde att mördaren var av kungligt blod och högt uppsatt i samhället. I en bok som utgavs

1970 pekas prins Eddy ut klart och tydligt, dock utan att hans namn nämns.

– Visst är det en spännande historia, och att prins Eddy hör till slåkten gör den inte sämre. Ett av offren, den prostituerade Elisabeth Gustafsdotter, var förresten från Torslanda.

Planerar att skriva en bok

Slåktforskning tar aldrig riktigt slut. Nya medlemmar kommer hela tiden till. Medlemmar gifter sig och ett antal barn föds varje år.

I dagarna ska Kent skicka ut ett brev till 4 610 medlemmar som är födda efter 1992.

– Bara kuvert och porto kostar 30 000 kronor, men det är det värt, säger Kent, som planerar att skriva en bok om denna stora och märkliga slåkt.