

Världens släktkalás

Bryllingar till förbryllelse – släkträff på Backamo siktar på rekord

UDDEVALLA: Tycker du att dina släkträffar vid jul och påsk är stora? Då har du inte träffat Kent Svenungsson och hans Tjuvkiällsläkt. I helgen träffades Kent och över 600 av hans släktingar på Backamo utanför Ljungskile.

När vi rullar in med bilen på det gamla militära övningsområdet Backamo förstår vi att det är något stort i görningen. Pareringspersonal i neongula västar vinkar in oss på parkeringen bland hundratals bilar och man kan tro att vi är på väg till en rockkonsert. Men det är vi inte.

600 av 16000 släktingar
Vi ska träffa Kent Svenungsson från Trollhättan och hans över 600 släktingar som för första gången har samlats på en och samma plats.
Eller ja, det är inte riktigt

sant. De trängs också på ett stort ark bland de drygt 16000 namn som Kent Svenungsson har samlat ihop i ett massivt släkträdd. Trädet som är 3 gånger 5 meter har spikats upp på en ladugårdsvägg för alla ditströmmande släktingar att beskåda.

"Stort jobb för en man"

Att det skulle bli så stort och så många var nog inte riktigt meningen.

– Det här är egentligen ett alldeles för stort jobb för en man att göra, och jag har suttit många 12-timmarsdagar med det här, säger Kent.

Lika oavbrutet sitter han nu och signerar sin bok om släkten, för de släktingar som kör för att få komma fram och tacka honom för hans gedigna arbete.

– Jag har inte skrivit autofrafer sen jag körde motocross för 50 år sedan, säger Kent med ett leende, även om han efter flera timmar känner av en viss skrivkramp.

Men låt oss spola tillbaka till början.

Farfar startade arbetet

Det var Kents farfar som började med släktforskningen under 30-, 40- och 50-talen och ritade då upp flera släkttavlor. 1994 tyckte Kents son att det vore synd om det arbetet skulle förfalla, så Kent köpte tavlor och påbörjade sitt arbete.

– Tanken till att jag skulle göra ett träd fick jag på en semesterresa när jag träffade ett par som berättade att de hade en kvinna i släkten som hade sitt släkträdd på en rullgardin. Där kunde alla komma och fylla på med nya släkterelationer.

Så Kent rullade ut ett stort ark på sitt köksbord och började rita. Ganska fort gick det dock upp för honom att han gett sig in på något enormt.

Efter ett tag var trädet så stort att det kunde ta en månad att bara föra in en ny gren på trädet. Då var jag tvungen att sätta och flytta tusen namn till vänster och



Kent Svenungsson ligger bakom arbetet med att sammanställa släkträdet. – Jag har suttit många 12-timmarsdagar, säger han.

lika många till höger.

Nu har Kent ett dataprogram som lätt inför nya förgreningar. Och nya kommer in hela tiden. Kent får ständigt mail från människor som vill berätta om nya släktskap.

Mer än tusen är bakåt

– Det är en stor del av varför jag har fortsatt med detta, den uppmuntran och värme

senare ett brev från Utah i USA där mormonerna har sitt högkvarter om att få en fullmakt för att bevara släkttavlor. Så de flesta som har kommit hit idag vet nog inte om att de finns för evigt bevarade i ett berggrum i Utah.

På Backamo pågår släktesten hela dagen. Släktingen och riksdagsmannen Jörgen Hellman håller tal, de många barnen har en hoppborg att leka i, det finns underhållning i form av trubadur och mat och dryck serveras till alla hungriga ditresta. Tanken är att evenemanget ska bli årligt återkommande och en släktingering ska upprättas.

– Vi kanske inte är Sveriges största släkt, men kanske kan vi slå rekord i största släkträff, säger Kent.

från Utah till riksdagen

– Och det finns många i USA. En roligt grej var när jag fick besök av några mormoner som hade insett att vi var släkt. De kom och fick se på farfars gamla släkttavlor, och tydligen så ska man enligt mormonsk tradition ta med sig sina släktingar till himlen.
– Därför fick jag något år

Nils Pejryd

0522-99000

redaktionen@bohusslatingen.se



"Kanske är släkt med nån man känner"

Barnfamiljen Gross letar efter sig själva i pärmen över alla släktingar. På trädet har de redan hittat sig.

– Det är en en-gång-i-livet-upplevelse att få träffa så många släktingar. Kanske visar det sig att jag är släkt med någon som jag redan känner, säger mamma Jennie Gross.

På bilden från vänster syns Victoria, mamma Jennie, pappa Fredric, Julia och Olivia.

FOTO
Lena
Garnold
0522-99218
bild@bohusslatingen.se



"Ett fantastiskt initiativ"

Syskonen Hans Hansson och Kristina Jonäng är väldigt stolta att få vara del av den stora släkten.

– Jag tycker det är ett fantastiskt initiativ, både själva evenemanget och givetvis också Kents gedigna arbete. Jag har själv släktforskat en del på min farfars sida. Som tur är så är det på farmors sida som vi kopplas till det här trädet,

så min släktforskning var inte i onödan, säger Kristina Jonäng.

– Jag tycker det är fint att se hur många som har ställt upp bakom Kent. Han verkar ha en otroligt snäll familj som stöttat honom, säger Hans Hansson.

– Själva har vi varit en del i Tjuvkiäll, som den här släkten från början kommer ifrån, när vi var små. Så vi har en känslomässig koppling till den platsen också, säger Kristina.

"Man blir helt klart nyfiken"



Tvillingssystrarna Jonna och Anna Wärnegård har kommit från Göteborg för det stora kalaset.

– Det var mest pappa som drog hit oss, men man blir helt klart lite nyfiken nu när vi har kommit hit och får se alla som dykt upp, säger Jonna.

4 tips till den som vill släktforska

Solveig Lyckberg från föreningen Uddevalla släktforskare ger några handfasta tips till dig som är nyfiken på din släkt.

1. Prata först med levande släktingar. De har ofta mer kött på benen än namn och datum. Ofta har de foton som är användbara. Detta är något som folk ofta glömmar och när man väl kommer på det kan det vara för sent och minnena har dött ut för alltid.

2. Sök upp en släktforskarförening för råd och tips.

3. I nästa steg kan det vara värt att gå igenom de cd-skivor som Sveriges släktforskarförbund ger ut, bland annat "Dödsboken" som redogör för alla som har dött sen 1901.

4. Vill man gå längre tillbaka i tiden än 1900-talet då brukar man behöva sätta sig med kyrkoböcker som redogör för släktskap längre bak i tiden. De finns ofta numera inscannade och finns tillgängliga bland annat hos Uddevalla släktforskare.



Illustration: Kent Svenungsson
Bearbetad av Bohusslatingen

"Många intressanta människor"



Gun Martinsson från Lilla Edet tycker att det är häftigt hur många som har samlats för att fira släkten.

– Det är så många intressanta människor som man träffar, och man kan inte fatta att alla är släkt!

Gun har dock vetat att hon var en del av den här släkten, långt innan den visade sig vara så här stor.

– Min pappa fick träffa Manfred Svenungsson, Kent Svenungssons farfar, som började den här släktforskningen, så vi var några av de första som kartlades. På bilden från vänster syns hon med svärdottern Lisbeth Martinsson.

Träd med många grenar.

Släkträdet är uppbyggt av över 16000 namn, som visar Tjuvkiällsläktens förgreningar mer än tusen år tillbaka i tiden. Bland släktingarna finner man bland annat heliga Birgitta (1303-1373).